

# Chanda Mama Lyrics

---

## English

Chanda mama  
Chanda mama mere dwar aana  
Aana re aana re aana re  
Leke kirno ke har aana  
Aana re aana re aana re  
Chanda mama mere dwar aana  
Aana re aana re aana re  
Chanda mama mere dwar aana

Tum gagan ke ho pyare  
Mama ji mama ji mama ji  
Hum dharti ke hai tare  
Mama ji mama ji mama ji  
Aao chanda taro khele hum  
Aao chanda taro khele hum  
Aao khel ek nyara khele hum  
Aao khel ek nyara khele hum  
Aana aana aana  
Chanda mama mere dwar aana  
Aana re aana re aana re  
Leke kirno ke har aana  
Aana re aana re aana re  
Chanda mama mere dwar aana

Ye lo bacho aan mile hum  
Phul ko jaise milti hai sabnam  
Tum ho hamre hum hai tumhare  
Kaise na milte chand sitare  
Maf hame mama ji karna  
Tumko pada hai niche utarna  
Ari mere pyare pyare bacho  
Ye tumne kya pucha  
Jo tumse jhuk kar milta hai  
Wo hai sabse uncha  
Tumse hai mitti ka angan

Taro ki phulwari

Hamko to lagti hai dharti  
Ambar se bhi pyari  
Hamko itne pyar se tum ho  
Apne paas bulate  
Bolo nanhe munne bacho  
Hum kaise na aate  
Aaha phul se khil gaye ji  
Aaha ji aaha ji aaha ji  
Bichde hue mil gaye ji  
Aaha ji aaha ji aaha ji  
Koi geet anokha gana ji  
Koi geet anokha gana ji  
Hum sabse mile hai mama ji  
Hum sabse mile hai mama ji  
Aana aana aana  
Chanda mama mere dwar aana  
Aana re aana re aana re  
Leke kirno ke har aana  
Aana re aana re aana re  
Chanda mama mere dwar aana

Aaj tumhe hum kaise bhaye  
Acha acha batlata hu  
Bilkul sachi sachi  
Thahro piche batlaunga  
Pahle do ek pappi  
Ye to suna hoga tumne bhi  
Mere bhole bhale  
Mujhpe dore dal rahe hai  
Kab se dunia wale  
Mujhko unse bair nahi hai  
Shok se aaye jaye  
Unse kahna jung or nafrat  
Apne sath na laye  
Khot kapat chaturai  
Aane walo se le lena  
Thoda thoda unko apna  
Bholapan de dena

Bholapan de dena  
Lyricsbogie.com  
Bacho bholapan de dena

Mama ji najdik to aao  
Ye budhia hai kaun batao  
Tuk tuk unko tak rahi hai  
Baithi charkha kat rahi hai  
Na na yu tana na maro  
Ye to meri maa hai payro  
Meri ma mama pyare  
Rahti hai ab desh tumhare  
Usse tum ek bar milado  
Usko mere pas bulado  
Ha ha munni dur nahi  
Ab tujhse teri mata  
Tujh par to uski mamta ka  
Saya hai lahrata  
Ek tuhi kya tujhko bhi  
Ab hogi na majburi

Bacha ma ka mama sabka  
Mit jayegi duri  
Samay badalne ki hai deri  
Fir hum mil jayenge  
Acha bacho der hui  
Fir hum aayenge  
Jate hai fir aayenge  
Aayenge fir aayenge  
Aayenge fir aayenge  
Chanda mama mere dwar aana  
Aana re aana re aana re  
Leke kirno ke har aana  
Aana re aana re aana re  
Chanda mama mere dwar aana  
Aana re aana re aana re  
Leke kirno ke har aana  
Aana re aana re aana re.

More Lyrics from [Lajwanti \(1958\)](#)