

Jab Raat Nahin Katati Lyrics

English

Jab raat nahin katati
Ik raat nahin katati
Zindagi kaise kategi
Jab raat nahin katati
Ik raat nahin katati
Zindagi kaise kategi

Jo aag lagi dil mein
Ashqon ne bujhaai hai
Jo aag lagi dil mein
Ashqon ne bujhaai hai
Ashqon ne bujhaai hai
Ashqon ne jo bhadkaai
Aag wo kaise bujhegi
Jab raat nahin katati
Lyricsbogie.com
Ik raat nahin katati
Zindagi kaise kategi

De de ke hame aansu
Ye duniya khushi maange
De de ke hame aansu
Ye duniya khushi maange
Ye duniya khushi maange
Jo shaakh se tuti ho
Kali wo kaise khilegi
Jab raat nahin katati
Ik raat nahin katati
Zindagi kaise kategi

Ae dard zara dam le
Marne ki dua kar lun
Ae dard zara dam le
Marne ki dua kar lun
Marne ki dua kar lun

Gar ham na mite ae dil
Maut phir kaise jiyegi
Jab raat nahin katati
Ik raat nahin katati
Zindagi kaise kategori
Jab raat nahin.

More Lyrics from [Changez Khan \(1957\)](#)

lyrics
bogie